

HET LEERHUIS

DE OPEN MONDEN

2021 - 2022

Bijbelstudies
Persoonlijke geloofsonwikkeling
Toerusting

Aangeboden door Baptisten en Protestantse gemeenten uit:
Nieuw-Weerdinge | Valthermond | 2e Exloërmond | Nieuw-Buinen



Protestantse gemeente
Nw Weerdinge en Roswinkel



de open poort
Baptisten Gemeente Nieuw-Weerdinge



Protestantse gemeente
Valthe en Valthermond



BAPTISTEN GEMEENTE VALTHERMOND



Protestantse gemeente
Exloërmond



BAPTISTEN GEMEENTE
TWEDE EXLOËRMOND



INLEIDING

Het afgelopen jaar is het leven voor veel mensen veranderd. Met name contacten en verbondenheid stonden en staan onder druk. Ook als kerken en gemeenten ervaren we dat. Toch proberen we op een verantwoorde manier vorm te geven aan verbondenheid. Onder voorbehoud van ontwikkelingen wilden we toch graag een programma aanbieden. We hebben geprobeerd een gevarieerd aanbod samen te stellen. Samen zijn, samen groeien in een stuk kennis maar bovenal ook in verbondenheid. Ondanks het onzekere van de toekomst blijven we proberen mensen te verbinden. We hopen op goede ontmoetingen!

Met vriendelijke groeten van de contactpersonen,

ds. Alex van Elten	-	PG Nieuw-Weerdinge - Roswinkel 0591 - 527 353 / www.pgnwr.info
br. Gert Mik	-	BG Nieuw-Weerdinge 0591 - 521 914 / www.deopenpoort.nl
br. Gert Stap	-	BG Valthermond 06 - 300 384 09 / www.bgvonline.nl
zr. Herma Boerema	-	PG Exploërmond 0599 - 671 309 / www.pkn-exploermond.nl
br. Klaas van der Vlist	-	BG 2e Exploërmond 06 - 224 229 86 / www.bgte.nl
ds. Gerrit van Valen	-	BG Nieuw-Buinen 06 - 519 757 65 / www.baptisten-nieuwbuinen.nl

VRAAG EN ANTWOORD

Moet ik mij ergens opgeven?

Ja. In verband met de eventuele maatregelen hebben wij naam, adres en telefoonnummer nodig. Per onderdeel staat een e-mailadres aangegeven waar de aanmelding heen mag worden gestuurd. Bij voorkeur ook de kerkelijke gemeente vermelden. Aanmelden is daarnaast ook handig in verband met eventuele te bestellen materialen. Als mailen geen optie is dan kan een telefoontje met één van de contactpersonen ook. De locatie en/of zaal zou kunnen wijzigen in het geval van maatregelen.

Kan ik iemand van buiten mijn gemeente meenemen?

Dat kan zeker - graag zelfs! Het Leerhuis draagt de naam "De Open Monden", dat betekent vrije toegang. De Leerhuisonderdelen zijn er juist om op een laagdrempelige manier na te denken over het hoe en waarom van geloven. Ook als u helemaal niet naar een kerk gaat.

Zijn er kosten aan verbonden?

Iedereen die wil deelnemen, moet kunnen deelnemen. Voor de meeste onderdelen zullen de kosten door de zeven deelnemende gemeenten worden gedragen. Waar in een enkel geval in materiaal of een maaltijd moet worden voorzien wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Daarnaast kunt u het werk van Leerhuis "De Open Monden" ook ondersteunen door een gift over te maken op NL 28 RABO 0345 9516 03, t.n.v. "Baptistengemeente De Open Poort", onder vermelding van "Gift Leerhuis."

Op basis waarvan wordt het aanbod aangeboden?

De Bijbel als Gods Woord is per definitie het uitgangspunt voor elk onderdeel; bij de Bron vinden wij elkaar. Waar er theologische verschillen, voorkeuren of smaken naar voren komen verwachten we dat we daardoor positief worden uitgedaagd tot verder nadenken en geloofsgroei.

Bij wie kan ik terecht voor vragen, meer informatie of suggesties ter verbetering?

Per onderdeel is er een contactpersoon aangegeven, daar kunt u terecht voor vragen. Maar ook waarderen wij het enorm als u mogelijkheden ziet voor verbetering en deze wil doorgeven.

Waar kan ik mijn feedback kwijt?

Achter in dit boekje is een evaluatieformulier te vinden dat u uit kunt knippen. Hetzelfde formulier is ook online op de websites van de gemeenten te vinden. Deze ingevulde formulieren kunt u inleveren bij de leiding van het desbetreffende Leerhuisonderdeel.

Week van gebed

In veel gemeenten wordt ook stilgestaan bij de Week van gebed. De Week van gebed is van 16 tot en met 23 januari 2022. Het thema is 'licht in het duister'. Het zijn niet altijd gebedsbijeenkomsten, maar gebed is wel het centrale thema. Op de websites van de verschillende gemeenten is meer informatie te vinden over activiteiten. U bent ook bij deze activiteiten van harte welkom.

Voor alle cursussen geldt dat wij de richtlijnen van het RIVM volgen.

“CHRISTUS BOVEN ALLES!”

Bijbelstudies over Kolossenzen

Data	: donderdag 23 sept., 14 okt., 18 nov., 16 dec. 2021 20 jan., 17 feb., 24 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni 2022
Tijd	: 20.00 - 21.45 uur
Locatie	: BG Nieuw-Buinen, Dwarsdiep 9 Nieuw-Buinen
Leiding	: Gerrit van Valen
Contactpersoon	: Gerrit van Valen
Opgave via	: voorganger@baptisten-nieuwbuinen.nl

1

De Kolossenzenbrief...

Een schatrijke brief die ons laat zien dat wij schatrijke mensen zijn. Paulus vertelt ons dat wij in Christus compleet zijn: we hebben in Hem alles gekregen wat wij nodig hebben. En tegelijk valt er nog zoveel te groeien! Wat zou het mooi zijn als je door deze Bijbelstudies dat mag ervaren. Jazeker, het wordt studeren, we gaan goed kijken naar wat er staat, maar we gaan zeker niet voorbij aan het leven. We gaan ons zeker ook afvragen wat deze actuele brief voor ons betekent, anno 2021-2022.

In 10 avonden gaan we door de brief heen. We komen op deze boeiende reis thema's tegen als verlossing door het Evangelie, de verhevenheid van Jezus Christus, de alverzoening, jezelf inspannen voor het Evangelie, wie je in Christus bent, wetticisme en vrijheid, heilig leven, hoe het geloof je relaties verandert, en ga zo maar door.

Na een bespreking van de tekst door Gerrit van Valen spreken we dieper door over de vragen die de tekst oproept en wat het voor ons leven betekent. Een open mind is daarbij belangrijk. Niet alleen voor de altijd weer verrassende boodschap van de Bijbel, maar ook voor elkaar. Verschillende kerken, verschillende geloofsbelevingen, verschillende vertalingen, verschillende opvattingen, verschillende persoonlijkheden, ze zijn allemaal welkom! Ga je mee op reis?

STORYTELLING

De Bijbel open

Data	: dinsdag 5 en 19 oktober 2021
Tijd	: 19.30 - 21.00 uur
Locatie	: BG Nieuw-Buinen, Dwarsdiep 9 Nieuw-Buinen
Leiding	: Karin Weber - Jeugd met een Opdracht (Heidebeek)
Contactpersoon	: Gerda Idema
Opgave via	: info@zijvol.nl vóór 1 oktober 2021

Verhalen vertellen!

De Bijbel is een boek met fantastische verhalen waarin wij God en Zijn reddingsplan voor de wereld leren kennen. Deze verhalen moeten verteld worden.

Wil je graag leren hoe je deze verhalen aan anderen in je omgeving eenvoudig én toegankelijk kunt vertellen, elkaar daarbij op een ontspannen wijze te ontmoeten? Dit kunnen kinderen (zondagsschool, kindernevendienst) zijn, maar óók je burens, je collega of je naaste die in je dorp is komen wonen, of mensen die moesten vluchten uit hun eigen land.

Karin laat je zelf ontdekken hoe je op een eenvoudige en toepasbare wijze Bijbelverhalen over kunt brengen aan de ander, iemand die de Bijbel (misschien) nog niet kent.

Karin heeft jarenlange ervaring met storytelling en brengt dit in het dagelijks leven vooral in praktijk bij vluchtelingen (vrouwen). Ook verzorgt zij over dit onderwerp lezingen op vrouwenochtenden en scholing binnen Jeugd met een Opdracht.

2

HEER, LEER ONS BIDDEN!

Data	: woensdag 13, 27 okt., 10, 24 nov., 8 dec. 2021
Tijd	: 19.30 - 21.00 uur
Locatie	: BG Nieuw-Buinen, Dwarsdiep 9 Nieuw-Buinen
Leiding	: Gerrit van Valen
Contactpersoon	: Gerrit van Valen
Opgave via	: voorganger@baptisten-nieuwbuinen.nl, vóór 6 okt. 2021

3

Bidden...

We vinden het waarschijnlijk allemaal belangrijk en nodig. Maar waarschijnlijk vinden we het allemaal ook best lastig. Het kan moeilijk zijn om er tijd voor vrij te maken of om er de woorden en het geloof voor te vinden. Soms heb je dan even een zetje nodig. Noem het nieuwe inspiratie. Een doorstart van je gebedsleven. Misschien is deze gebedscursus dan net wat jij zoekt.

In deze korte en praktische cursus over gebed gaan we samen de tijd voor gebed nemen. Voor het grootste deel volgen we het programma van de Prayer Course van Alpha. Vijf thema's komen langs: aanbidding, vragen & voorbede, omgaan met teleurstellingen, leren luisteren en geestelijke strijd.

De opbouw van de avonden is als volgt: na een woord van welkom kijken we ongeveer een kwartier naar een inleidende video. Daar spreken we zo'n twintig minuten over door, om vervolgens ongeveer een kwartier in praktijk te brengen wat we hebben geleerd. Daarna is er nog ruimte om af te sluiten met elkaar, of waar gewenst nog wat verdieping aan te brengen. Het is de bedoeling dat het avonden zijn waarin er ruimte is voor ieders eigen manier van bidden, ook (of juist) als je meent dat het bij jou nog in de kinderschoenen staat. Is het ook jouw verlangen om te groeien in gebed? Weet je welkom!

HOE HET OUDE ISRAËL LEEFDE

Over tempel, tabernakel, wet etc.

Data	: donderdag 4 en 11 november 2021
Tijd	: 19.30 - 21.00 uur
Locatie	: De Hoeksteen, Zuiderdiep 333 Valthermond
Leiding	: Helmut Thon
Contactpersoon	: Helmut Thon
Opgave via	: ds.thon@home.nl vóór 20 oktober 2021

Op de tempelberg in Jeruzalem staat geen tempel meer, maar de Rotskoepel (geen moskee, maar een gedenkplaats) en aan de rand van de tempelberg de Al-Aqsamoskee.

De laatste tempel stond er in de tijd van Jezus, tot de verwoesting door de Romeinen in het jaar 70. Daarvoor stond er de eerste tempel, die ook wel de tempel van Salomo genoemd wordt, omdat hij onder de regering van Salomo gebouwd werd. Aan de tempel ging de tabernakel vooraf als heiligdom voor het volk Israëel, tijdens de woestijntocht en tot de regeringstijd van koning David.

Deze dingen zullen we uitvoerig bespreken en ook de achtergrond van heiligdommen in bredere zin. Tenslotte stelt zich natuurlijk de vraag: wat heeft dit te betekenen voor ons als christenen? Een kerk is geen tempel maar wat dan wel? Aan het eind van de openbaring van Johannes schrijft hij over het nieuwe Jeruzalem: "...maar een tempel zag ik niet in de stad". Een belangrijke informatiebron zijn hoofdstukken uit het boek van dr. R. de Vaux, 'Hoe het oude Israëel leefde'.

Ik verwacht dat de twee avonden een spannende zoektocht worden.

4

BIBELSE ACHTERGROND

GELOOFSTWIJFEL

Meat & Learn, voor jongeren van 16-25 jaar Met maaltijd!

Data	: dinsdag 1 en 15 februari 2022
Tijd	: 18.00 - 21.00 uur
Locatie	: BG Nieuw-Buinen, Dwarsdiep 9 Nieuw-Buinen
Leiding	: Bart Satijn en Gerrit van Valen
Contactpersoon	: Gerrit van Valen
Opgave via	: voorganger@baptisten-nieuwbuinen.nl, vóór 4 feb. 2022

5

Wie twijfelt er nooit?

Volgens het onderzoek naar geloofstwijfel van EO Beam en Alpha - Youth, dat in 2018 onder jongeren gehouden is, twijfelt 80% van de jongeren weleens.

De meest voorkomende twijfels volgens dit onderzoek:

1. Doe ik genoeg aan mijn geloof? (83%) / 2. Ben ik een goede christen? (81%)
3. Werkt de Heilige Geest in mij? (68%) / 4. Ga ik naar de hemel? (66%)
5. Is God aanwezig in mijn leven? (63%)

Misschien herken jij je wel hierin. Of heb je hele andere vragen of vormen van twijfel. De vraag is: blijf je ermee rondlopen, of ga je ermee aan de slag?

We gaan natuurlijk niet op alle vragen een antwoord vinden in dit leven, maar ik wed dat je meer antwoorden zult vinden als je er actief naar zoekt.

We willen deze 2 avonden in een open gesprek de twijfels die onder ons het meest voorkomen tegen het licht houden. En we gaan proberen met elkaar antwoorden te vinden, met een open hart, een open oor en een open Bijbel.

Durf jij het aan om je twijfels open op tafel te leggen? Mocht je dat spannend vinden: weet dat je niet de enige bent. En met elkaar komen we vast ergens.

We beginnen de avonden met een gezamenlijke maaltijd (kosten: € 2,50 p.p.).

Want samen eten verbindt, dat lijdt geen twijfel.

Heb je je nog niet opgegeven? Twijfel niet langer, en doe mee!

5G OF HG?

De Geest van God: in je Geboorte, in je Gemeente en in je Getuigen

Data	: woensdag 26 januari en 9 februari 2022
Tijd	: 19.30 – 21.30 uur
Locatie	: BG Nieuw-Weerdinge, 'De Open Poort', Ged. Achterdiep 18
Leiding	: Bart Satijn
Contactpersoon	: Gert Mik
Opgave via	: g.mik@ziggo.nl voor 22 januari 2022

Hij is ook wel de 'Assepoester van de theologie' genoemd: de Heilige Geest. Hij is Diegene die eerst zo onbelangrijk leek en het algemene werk wel kon doen - tot de wereldwijde kerk, mede door de opkomst van de Pinksterbeweging, beseftte dat Hij veel belangrijker was dan voorheen gedacht... Maar wat maakt nu die Heilige Geest zo belangrijk? Er is niet voor niets een leer over de Geest (pneumatologie)

Nou, in 2 avonden willen we samen ontdekken welk belangrijk werk Hij doet. We kijken daarbij eerst naar Wie de Heilige Geest is in ons eigen leven en hoe Hij werkt: Tijdens de eerste avond gaan we kijken naar de Geboorte (wedergeboorte). Hoe komt het eigenlijk dat jij een kind van God bent geworden? En hoe helpt de Geest je om een kind van God te zijn? Hoe leidt Hij jou daarin? Hoe helpt Hij bijvoorbeeld ons om te getuigen in deze wereld? Hoe wil Hij jou een effectieve getuige van Christus laten zijn?

Tijdens de tweede avond staan we stil bij hoe de Geest werkt in de Gemeente. Is dat door opzweepende muziek tijdens een aanbiddingsconcert óf fluistert de Geest misschien wel meer tot ons door het levend houden van een eeuwenlange traditie? En de gaven van de Geest, die Hij voor de opbouw van de gemeente geeft - hoe kan je die goed inzetten als gemeente? Wil jij je hierin verdiepen of wil je rondom deze thema's graag een keer het gesprek aangaan, geef je dan op voor deze cursus!

6

PERSONLIJKE GELOOFSONTWIKKELING

MENSEN VERHALEN VAN GOD

Data	: woensdag 2 en 16 maart 2022
Tijd	: 19.30 - 21.30 uur
Locatie	: BG Valthermond, Wilhelminalaan 2 Valthermond
Leiding	: Leendert Post
Contactpersoon	: Gert Stap
Opgave via	: leerhuis@bgvonline.nl vóór 24 februari 2022

7

God zoekt geen geloofshelden. Hij maakt ze! Twee boeiende avonden met twee bijzondere Bijbelse figuren. Door hun levensverhaal weeft God een rode draad van trouw, liefde en vriendschap. Meeslepende levens, zo dichtbij en herkenbaar alsof ze zich vandaag afspelen.

Op de eerste avond ontmoeten we Jakob. Iemand die verandert van een liegende manipulator in een getekend man die de farao kan zegenen.

Hoe God met een kromme stok rechte slagen maakt.

Jakob leert dat zijn leven niet door hem zelf te maken is. Hij moet met God worstelen om zichzelf te verliezen – en uiteindelijk ook weer te vinden.

De tweede avond is voor Hosea. Inleving in zijn verhaal roept heftige emoties op. Wat een dramatische geschiedenis! God laat Hosea aan den lijve ervaren wat het voor God betekent om trouw te zijn aan mensen die Hem ontrouw zijn. Wat God hem laat meemaken grenst aan het onmenselijke. Dat kan alleen maar leefbaar zijn wanneer God bijzondere genade geeft. En dát doet Hij! Gods liefde is geweldig mooi, maar ook confronterend en robuust.

Hij houdt van ons zoals we zijn, maar Hij houdt te veel van ons om ons te laten wie we zijn. Durf jij de uitdaging aan?

SPOEDCURSUS (S)PREEKKUNDE

Data	: woensdag 23 maart en 6 april 2022
Tijd	: 19.30 - 21.30 uur
Locatie	: BG Valthermond, Wilhelminalaan 2 Valthermond
Leiding	: Henk de Ruiter
Contactpersoon	: Gert Stap
Opgave via	: leerhuis@bgvonline.nl vóór 16 maart 2022

(S)preken wordt door velen gezien als iets waarvoor je een roeping en een gave moet hebben, ondersteund door de nodige theologische kennis. Anderen zijn op grond van Hebréeën 5:12 van mening dat iedere gelovige na verloop van tijd 'leraar' zou moeten kunnen zijn, in staat anderen te onderwijzen. Hoe je er ook naar kijkt, als je bij jezelf een verlangen voelt om anderen te dienen met het Woord, dan zijn er bepaalde principes die jou als spreker helpen. Dingen die je helpen je goed voor te bereiden en bij de les te blijven, zodat je toehoorders de boodschap beter zullen begrijpen en toe kunnen passen.

Het is altijd de moeite waard om de kostbaarheden die we zelf in het Woord van God hebben leren vinden, op een aanstekelijke manier door te kunnen geven zodat anderen er door gezegend worden. Dus niet alleen de 'predikers' onder ons, maar ook huiskringleiders, jeugd- en tienerwerkers, aanbiddingleiders of mensen die in het pastoraat werkzaam zijn.

Kortom: iedereen die zich wel eens waagt aan het delen of overdenken van een Bijbelgedeelte, zal zeker zijn of haar voordeel doen met deze cursus. In twee avonden gaan we met elkaar leren hoe we effectievere sprekers kunnen worden tot eer van God en tot opbouw van onze toehoorders.

8

EVALUATIEFORMULIER

Naam (optioneel) :

Leerhuisonderdeel :

Leiding :

I. Dit neem ik graag van dit Leerhuis-onderdeel mee in mijn (geloofs)leven

.....
.....
.....

II. Op schaal van (zeer slecht) 1-10 (zeer goed) beoordeel ik de volgende zaken met het cijfer

1. de inhoud 4. de leiding

2. het aantal dagdelen 5. de faciliteiten

3. de lengte van het onderdeel

Toelichting met betrekking tot punt(en)

.....
.....
.....

III. Dit zie ik als verbeterpunt(en) voor een eventuele volgende keer

.....
.....
.....

Nag een formulier nodig? Download op de website van de gemeenten.

AANVULLINGEN / AANTEKENINGEN

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.