

# HET LEERHUIS

DE OPEN MONDEN

2022 - 2023

**Bijbelstudies**  
**Persoonlijke geloofontwikkeling**  
**Toerusting**

Aangeboden door Baptisten en Protestantse gemeenten uit:  
Nieuw-Weerdinge | Valthermond | 2e Exloërmond | Nieuw-Buinen



# INLEIDING

Vol enthousiasme presenteren we hierbij het programma van het Leerhuis voor het komend seizoen.

Het vorige programma heeft jammer genoeg niet altijd doorgang kunnen vinden, maar we gaan dit jaar vol goede moed van start.

Het aanbod is weer divers, met voor iedereen aansprekende thema's.

We hopen u en jou op deze avonden waarin we mogen ontmoeten, leren en groeien, zeker een keer te zien. Wees welkom!

Met vriendelijke groeten van de contactpersonen,

ds. Martijn Nijhoff - BG Nieuw-Weerdinge  
06 - 382 265 52 / [www.deopenpoort.nl](http://www.deopenpoort.nl)

br. Gert Stap - BG Valthermond  
06 - 300 384 09 / [www.bgvonline.nl](http://www.bgvonline.nl)

zr. Herma Boerema - PG Exloërmond  
0599 - 671 309 / [www.pkn-exloermond.nl](http://www.pkn-exloermond.nl)

br. Klaas van der Vliet - BG 2e Exloërmond  
06 - 224 229 86 / [www.bgte.nl](http://www.bgte.nl)

ds. Gerrit van Valen - BG Nieuw-Buinen  
06 - 519 757 65 / [www.bgnb.nl](http://www.bgnb.nl)

# VRAAG EN ANTWOORD

## ***Moet ik mij ergens opgeven?***

Ja. Het is niet verplicht maar handig voor de organisatie voor het verzorgen van eventuele materialen en koffie/thee.

## ***Kan ik iemand van buiten mijn gemeente meenemen?***

Dat kan zeker - graag zelfs! Het Leerhuis draagt de naam "De Open Monden," dat betekent vrije toegang. De Leerhuisonderdelen zijn er juist om op een laagdrempelige manier na te denken over het hoe en waarom van geloven. Ook als u helemaal niet naar een kerk gaat.

## ***Zijn er kosten aan verbonden?***

Iedereen die wil deelnemen, moet kunnen deelnemen. Voor de meeste onderdelen zullen de kosten door de vijf deelnemende gemeenten worden gedragen. Waar in een enkel geval in materiaal of een maaltijd moet worden voorzien wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Daarnaast kunt u het werk van Leerhuis De Open Monden ook ondersteunen door een gift over te maken op NL 28 RABO 0345 9516 03, t.n.v. "Baptistengemeente "De Open Poort", onder vermelding van "Gift Leerhuis."

## ***Op basis waarvan wordt het aanbod aangeboden?***

De Bijbel als Gods Woord is per definitie het uitgangspunt voor elk onderdeel; bij de Bron vinden wij elkaar. Waar er theologische verschillen, voorkeuren of smaken naar voren komen verwachten we dat we daardoor positief worden uitgedaagd tot verder nadenken en geloofsgroei.

## ***Bij wie kan ik terecht voor vragen, meer informatie of suggesties ter verbetering?***

Per onderdeel is er een contactpersoon aangegeven, daar kunt u terecht voor vragen. Maar ook waarderen wij het enorm als u mogelijkheden ziet voor verbetering en deze wil doorgeven.

### ***Waar kan ik mijn feedback kwijt?***

Achter in dit boekje is een evaluatieformulier te vinden dat u uit kunt knippen. Hetzelfde formulier is ook online op de websites van de gemeenten te vinden. Deze ingevulde formulieren kunt u inleveren bij de leiding van het desbetreffende Leerhuisonderdeel.

### ***Week van gebed***

In veel gemeenten wordt ook stilgestaan bij de Week van gebed. De Week van gebed is van 15 tot en met 22 januari 2023. Het thema is 'Doe goed, zoek recht'. Het zijn niet altijd gebedsbijeenkomsten, maar gebed is wel het centrale thema. Op de websites van de verschillende gemeenten is meer informatie te vinden over activiteiten. U bent ook bij deze activiteiten van harte welkom.

## ***Programma Het Leerhuis 'De Open monden' 2022 - 2023***

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. De 4 evangeliën ingezoomd     | 13 en 27 september, 11 en 25 oktober |
| 2. Verantwoord Bijbelgebruik     | 20 september, 4 en 18 oktober        |
| 3. Vrijmoedig getuige zijn       | 1, 8 en 22 november                  |
| 4. Goed Boos!                    | 24 januari, 7 en 21 februari         |
| 5. Geloofstwijfel (volwassenen)  | 11 en 25 januari                     |
| 6. Leren leven en lijden met Job | 7 en 21 maart                        |
| 7. Rust en stilte in je leven    | 14 maart                             |
| 8. Leven met de Psalmen          | 22 maart en 5 april                  |
| 9. Pastoraat voor iedereen!      | 29 maart                             |

# DE 4 EVANGELIËN INGEZOOMD

Jezus brengt Gods veelkleurigheid in beeld

**Data** : dinsdag 13 en 27 september, 11 en 25 oktober 2022

**Tijd** : 19.30 - 21.30 uur

**Locatie** : BG Exloërmond, Zuiderdiep 85 2e Exloërmond

**Leiding** : Piet Passchier

**Contactpersoon** : Klaas van der Vlist

**Opgave via** : [voorganger@bgte.nl](mailto:voorganger@bgte.nl)

# 1

Wat is onze God uniek, veelzijdig, veelkleurig. God verlangde ernaar die veelkleurigheid, die veelzijdigheid dichterbij ons mensen te brengen. Dat deed Hij in een menselijk lichaam. Het zou een bijna onmogelijke taak zijn om één persoon die veelkleurigheid, die veelzijdigheid in één evangelie te laten beschrijven.

Daarom heeft God vier verschillende mensen, met een verschillend karakter, met verschillende gaven en talenten en met een verschillende afkomst en achtergrond willen gebruiken om het leven van zijn Zoon op aarde weer te geven. Zij hebben dan ook elk hun eigen invalshoek, hun eigen vorm van communicatie, wat betreft de bediening van Jezus Christus. Zo legt Mattheüs de nadruk op Jezus de Koning, Marcus op Jezus de Dienstknecht, Lucas op Jezus de Mensenzoon, en Johannes op Jezus de Zoon van God.

Vier heel verschillende kanten van het leven van Jezus. Vier verschillende kleuren, die samen een prachtige vierkleurendruk van het leven van Jezus en zijn bediening maken. En de kennis van deze Bijbelboeken-kleur, de manier van communiceren van de schrijver, helpt ons in het lezen, begrijpen en toepassen van een bijbelboek. In deze studie hopen we daar iets over te leren.

## **Toepassing voor ons:**

In deze vier weergaven van het evangelie zien we dat Jezus op verschillende manieren verbinding zoekt met de mensen om Hem heen. De vier schrijvers communiceren ook op een verschillende manier naar hun doelgroep. Ze leggen elk op hun eigen manier verbinding met de mensen, die ze willen bereiken. Hier kunnen wij veel van leren als wij verbinding zoeken met mensen.

# VERANTWOORD BIJBELGEBRUIK

## De Bijbel open

Data	: dinsdag 20 september, 4 en 18 oktober 2022
Tijd	: 19.30 - 21.30 uur
Locatie	: BG Valthermond, Wilhelminalaan 2 Valthermond
Leiding	: Henk de Ruiter
Contactpersoon	: Gert Stap
Opgave via	: leerhuis@bgvonline.nl, vóór 16 september 2022

### De Bijbel...

Geen boek ter wereld is zoveel verkocht, vertaald en gelezen als de bijbel. De bijbel is zo toegankelijk, dat zelfs de meest eenvoudige gelovige er zijn of haar leven naar kan richten. Tegelijkertijd biedt ze zoveel materiaal dat ook de knapste theologen er niet op uitgestudeerd raken.

Het goed lezen en begrijpen van de Bijbel is één van de voornaamste voorwaarden voor de geestelijke groei van een gelovige. Toch ervaren veel mensen barrières bij het bijbellezen. Het wordt daarmee iets wat 'hoort' en niet een bezigheid om blij en enthousiast over te worden. De meeste mensen missen de handvaten om de bijbel zelf diepgaand te onderzoeken en doen het dan maar met de inzichten die anderen over Gods Woord hebben verkregen.

In 3 avonden zal Henk de Ruiter u op een frisse manier laten zien hoe u zelf de rijkdommen in Gods Woord naar boven haalt en toepast in het alledaagse. Context is daarbij een belangrijke factor. Vind de parels in de bijbel door de juiste vragen te stellen aan de tekst.

- **Ontdekken: Wie, wat, welke, waar, wanneer, waarom etc.**
- **Begrijpen: wat was de betekenis voor de eerste lezers en wat is die voor ons?**
- **Toepassen: wat kan en ga ik ermee doen?**

Het maakt nogal een verschil of we één woord, een enkel vers, een paragraaf, een heel hoofdstuk of zelfs een volledig Bijbelboek lezen. We leren ons verplaatsen in de sandalen van de mensen toen. Hoe zij dachten en voelden. We gaan ook kijken naar de verschillende hulpmiddelen, al dan niet digitaal, en de verschillende vertalingen in het Nederlands. We vertrouwen erop dat de Geest ons alle drie de avonden zal leiden. Heer, maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend. Psalm 25:2

# 2

# VRIJMOEDIG GETUIGE ZIJN

Data	: dinsdag 1, 8 en 22 november 2022
Tijd	: 19.30 - 21.30 uur
Locatie	: BG Nieuw-Buinen, Dwarsdiep 9 Nieuw-Buinen
Leiding	: Boudewijn Schoonhoven
Contactpersoon	: Gerrit van Valen
Opgave via	: voorganger@bgnb.nl , vóór 28 oktober 2022

## 3

Vroeger was Nederland een land dat vele zendingen uitzond, nu is het zelf ook een zendingsland geworden. Hoe kunnen we in ons eigen land zendingen zijn? Hoe kunnen we op een goede manier getuigen van het Evangelie, te beginnen in onze eigen omgeving?

In deze cursus gaan we daarmee aan de slag. We willen daarin leren om rekening te houden met onze Nederlandse cultuur zodat we geen onnodige aanstoot geven. En we willen tools ontvangen om te getuigen in ons dagelijks leven. Iedereen die Jezus kent, kan van Hem getuigen, door de dingen die je met Hem meemaakt.

### **Avond 1: Getuigen in een 'geloof-in-jezelf-cultuur'**

Wanneer zendingen naar een ander land gaan, moeten ze eerst de cultuur leren kennen. Zo weten ze hoe het Evangelie binnen kan komen. We gaan als zendingen naar de cultuur van Nederland kijken en zien hoe we het evangelie kunnen delen. Welke aanknopingspunten biedt de geloof-in-jezelf-cultuur hierin?

### **Avond 2: Getuigen in een afgodencultuur**

Hoe deel je Jezus in een land als Nederland waar we alles al lijken te hebben? We kijken dieper in onze Nederlandse levensstijl om de vele afgoden te ontdekken die ons zo bezighouden. We ontdekken dat wat alle Nederlanders ten diepste zoeken in Jezus te vinden is, en hoe we dat kunnen vertellen.

### **Avond 3: Getuigen in landen waar Jezus niet gezien wordt**

Nederland is een zendingsland omdat we in Nederland moeten getuigen van Jezus. Maar Nederland is ook een zendingsland omdat we vanuit Nederland het evangelie bekend kunnen maken in landen waar Jezus amper bekend is. Door zendingen te zenden of lokale gemeentestichters te ondersteunen kunnen we ook een zendingsland blijven in deze tweede betekenis van het woord.



# GOED BOOS!

Over communicatie bij irritatie

<b>Data, tijd</b>	: dinsdag 24 januari, 7 en 21 februari 2023
<b>Tijd</b>	: 19.30 - 21.30 uur
<b>Locatie</b>	: BG Nieuw-Buinen, Dwarsdiep 9 Nieuw-Buinen
<b>Leiding</b>	: Gerard van der Schee
<b>Contactpersoon</b>	: Gerrit van Valen
<b>Opgave via</b>	: voorganger@bgnb.nl, vóór 20 januari 2023

Een familielid belt je op het laatste moment op dat hij toch niet komt eten, omdat hij zich wat moe voelt. Ondertussen heb jij al een uitgebreide maaltijd ingekocht en op het vuur staan. De stoom komt uit de pan, maar nu ook uit je oren. Je zoekt naar woorden die duidelijk zijn, maar geen blijvende schade berokkenen. Herkenbaar?

# 4

Irritatie en frustratie is vaak lastig. Het kan een relatie gemakkelijk onder druk zetten of zelfs kapot maken. Boosheid lijkt 100% tegenover liefde te staan. Welkom om dit terrein te verkennen; je hebt er haast elke dag mee te maken. Ook in de kerk kunnen we ons irriteren aan elkaar. Het kan zelfs tot allerlei conflicten leiden.

In een serie van drie avonden zal Gerard van der Schee, sinds 2013 actief met GoedBoos, de Bijbel openen over lastige situaties in kostbare relaties.

De drie onderwerpen zijn:

1. Boosheid, een geschenk van God!? – hoe zeg je de waarheid in liefde?
2. Verschillen leren waarderen – ruimhartig en wijs samen optrekken
3. De dappere weg van vergeving – over vergeven, vergeten en verzoenen

Iedere avond is er ruimte voor vragen en gesprek. En je krijgt tips hoe het geleerde vast te houden in de praktijk van alledag. Daarbij kan ook het werkboek Goed Boos – hoe werkt het? helpen (verkrijgbaar op de avonden).

Meer informatie over Gerard en GoedBoos: [www.goedboos.com](http://www.goedboos.com).

# GELOOFSTWIJFEL

(Volwassenen)

<b>Data</b>	: woensdag 11 en 25 januari 2023
<b>Tijd</b>	: 19:30 - 21:00 uur
<b>Locatie</b>	: PG Exloërmond, Zuiderdiep 150 2e Exloërmond
<b>Leiding</b>	: Bart Satijn en Gerrit van Valen
<b>Contactpersoon</b>	: Bart Satijn
<b>Opgave via</b>	: voorganger@bgte.nl, vóór 7 januari 2023

## 5

Je gelooft (het) wel, maar... af en toe is daar toch die twijfel, die weer de kop opsteekt! Is God er wel voor mij? Ziet Hij mij wel? Doe ik het wel goed? Ben ik wel een echte christen? Maak ik wel de juiste keuzes? Of nog andere vragen, zoals: als God goed is, waarom laat Hij dan het lijden toe? Hoe kan een liefdevolle God mensen naar de hel sturen? Is de Bijbel betrouwbaar?

Misschien herken jij je wel hierin. Of heb je hele andere vragen of vormen van twijfel. Maar dé vraag is dan wel: blijf je ermee rondlopen, of probeer je er iets aan te doen? Natuurlijk zullen we niet op alle vragen een antwoord vinden in dit leven. Maar toch is de kans groot dat je meer antwoorden zult vinden als je ook daadwerkelijk op zoek gaat naar antwoorden. En hoe mooi is het om dat met elkaar te doen.

Het klinkt misschien vreemd, maar open praten over je twijfel helpt! Een van de behoeften van mensen die met twijfel te kampen hebben is om ervaringen te horen van anderen die ook twijfelen. We willen tijdens deze twee avonden in een open gesprek de twijfels die onder ons het meest voorkomen tegen het licht houden. En we proberen met elkaar antwoorden te vinden, met een open hart, een open oor en een open Bijbel. Een eerdere ronde van deze cursus, die we voor jongeren organiseerden, leverde twee geweldige, verrijkende avonden op, dus dat belooft wat voor deze ronde!

# LEREN LEVEN EN LIJDEN MET JOB

<b>Data</b>	: dinsdag 7 en 21 maart 2023
<b>Tijd</b>	: 19.30 – 21.30 uur
<b>Locatie</b>	: BG Valthermond, Wilhelminalaan 2 Valthermond
<b>Leiding</b>	: Leendert Post
<b>Contactpersoon</b>	: Gert Stap
<b>Opgave via</b>	: <a href="mailto:leerhuis@bgvonline.nl">leerhuis@bgvonline.nl</a> , vóór 4 maart 2023

Job zag ellende en verdriet, terwijl hij niet begreep waar dat vandaan kwam. Wij lezen over de hemelse werkelijkheid achter het lijden dat Job treft. Om de werkelijkheid van je aardse leven te begrijpen, is het nodig dat je weet hebt van wat er zich in de ongeziene wereld afspeelt.

Lijkt Job op een pion op het hemelse schaakbord, waar God en satan een duel uitvechten?

Wat is de waarde van vriendschap en hoe geef je daar invulling aan?

Kunnen we als mens de zin van het lijden werkelijk begrijpen?

En wat te denken van de woorden die we Job horen spreken. Kan dat eigenlijk wel?

Mag dat?

Tijdens de twee bijeenkomsten proberen we op deze vragen antwoorden te vinden, terwijl we ook ruimte laten voor antwoorden die niet komen.

Kom en luister mee naar wat dit Bijbelboek ons wil leren.

Het zal niet alle vragen beantwoorden, maar je zult wel merken dat God groter is dan we denken!

## 6

# RUST EN STILTE IN JE LEVEN

Een thema-avond om rust en stilte te vinden in deze hectische tijd

Data	: dinsdag 14 maart 2023
Tijd	: 19.30 - 21.30 uur
Locatie	: BG Open Poort, Ged. Achterdiep 18 Nieuw-Weerdinge
Leiding	: Martijn Nijhoff
Contactpersoon	: Martijn Nijhoff
Opgave via	: <a href="mailto:voorganger@deopenpoort.nl">voorganger@deopenpoort.nl</a> , vóór 10 maart 2023

## 7

Het zal niemand zijn ontgaan... wat leven we in een extreem drukke wereld! We worden gebombardeerd met informatie, we hebben drukke schema's, zijn overal en altijd bereikbaar... rennen continu van hot naar her. Hierdoor kan zelfs onze relatie met God onder druk komen te staan. Waar is de rust? De stilte? De tijd om even tot jezelf te komen? Tot God?

Onze God is geen God van drukte en haast: Hij is de God van rust en stilte. Hij laat Zich ook het beste vinden in de stilte. Als we even stilstaan. Tot ons zelf komen. Dan is er ook ruimte voor God.

Daarom deze thema-avond. Tijdens deze avond geef ik u praktische tips hoe u weer rust en stilte in uw leven kunt vinden, momenten om even op adem te kunnen komen. Hoe u ook weer de stilte kunt vinden die u dichter bij God brengt.

Zoekt niet iedereen naar rust en stilte? Wees daarom welkom en geef u op!

# LEVEN MET DE PSALMEN

<b>Data</b>	: woensdag 22 maart, 5 april 2023
<b>Tijd</b>	: 19.30 - 21.30 uur
<b>Locatie</b>	: PG Exloërmond, Zuiderdiep 150 2e Exloërmond
<b>Leiding</b>	: Bart Satijn
<b>Contactpersoon</b>	: Bart Satijn
<b>Opgave via</b>	: <a href="mailto:voorganger@bgte.nl">voorganger@bgte.nl</a> , vóór 15 maart 2023

De Psalmen die samen het prachtige liedboek vormen in het hart van de Bijbel. Een lange tijd zijn ze de dagelijkse teerkost geweest die christenen in leven hield, en natuurlijk het Joodse volk, vanaf de vroegste tijden. Toch worden in veel christelijke kringen de Psalmen eenvoudigweg niet meer gebruikt.

In deze cursus willen we opnieuw op zoek gaan naar de levensader van de christen, de Psalmen. Want ik denk dat we niet zonder kunnen, voor ons gebedsleven, onze lofprijzing, en geestelijke gezondheid. In deze cursus gaan we op een ontdekkingstocht door het boek van de Psalmen. Hier ligt een ongekende wijsheid voor alles wat we meemaken, van de hoogste vreugde tot de diepste nood.

Het is dan ook niet voor niets dat ze behoren tot de oudste gedichten van de wereld. Ze zitten vol kracht en passie, gruwelijke ellende, uitgelaten gebel en blijdschap in God, tedere fijngevoeligheid en krachtige nieuwe hoop. In die zin kun je zeggen voor elke dag een Psalm. Deze cursus is zowel praktisch als theoretisch. We verdiepen ons in het gebruik van de Psalmen onder het volk van God, de vroege kerk en hoe wij de Psalmen in mogen zetten in ons dagelijks leven. Dus mocht je nu benieuwd zijn naar de diepte van de Psalmen, kom dan zeker naar deze cursus.



# PASTORAAT VOOR IEDEREEN!

Een thema-avond over pastorale basisvaardigheden

<b>Data</b>	: woensdag 29 maart 2023
<b>Tijd</b>	: 19.30 - 21.30 uur
<b>Locatie</b>	: BG Open Poort, Ged. Achterdiep 18 Nieuw-Weerdinge
<b>Leiding</b>	: Martijn Nijhoff
<b>Contactpersoon</b>	: Martijn Nijhoff
<b>Opgave via</b>	: <a href="mailto:voorganger@deopenpoort.nl">voorganger@deopenpoort.nl</a> , vóór 26 maart 2023

## 9

Pastoraat. Het woord alleen al! Voor sommige christenen is het misschien wel ouderwetse kerktaal. In gewoon Nederlands kun je pastoraat vertalen naar 'omzien naar elkaar'... maar dan wel binnen de christelijke gemeente.

Is pastoraat dan niet iets voor sommigen onder ons? Mensen die hiervoor een gave hebben gekregen? Het antwoord hierop kan kort zijn: nee. Pastoraat, omzien naar elkaar, is een opdracht die voor ieder van ons geldt. Op allerlei plekken in de Bijbel roept Jezus, roepen Zijn apostelen, ons op om er voor elkaar te zijn, elkaar lief te hebben. Pastoraat is een geweldige manier om dit in de praktijk te brengen.

Maar voor veel mensen heeft het misschien wat engs. Kan ik het wel? Wat moet ik dan doen? Daarvoor is deze avond. Een praktische en toegankelijke thema-avond waarin u basisvaardigheden krijgt aangereikt voor het pastoraal gesprek. Denk hierbij aan: hoe luister ik goed? Hoe ga ik om met de Bijbel? Hoe zit het met bidden?

Deze avond is er voor iedereen, jong tot oud...wees welkom!

# EVALUATIEFORMULIER

**Naam (optioneel):** .....

**Leerhuisonderdeel:** .....

**Leiding:** .....

## I. Dit neem ik graag van dit Leerhuis-onderdeel mee in mijn (geloofs)leven

.....  
.....  
.....

## II. Op schaal van (zeer slecht) 1-10 (zeer goed) beoordeel ik de volgende zaken met het cijfer

1. de inhoud ..... 4. de leiding .....

2. het aantal dagdelen ..... 5. de faciliteiten .....

3. de lengte van het onderdeel .....

### Toelichting met betrekking tot punt(en)

.....  
.....  
.....

## III. Dit zie ik als verbeterpunt(en) voor een eventuele volgende keer

.....  
.....  
.....

*Nog een formulier nodig? Download op de website van de gemeenten.*

HET   
LEERHUIS